

Martha's denkomslag

In deze meditatie wil ik het eens anders doen. In plaats van zelf iets te vertellen, wil ik graag het woord geven aan een ander. Ik wil het woord geven aan een vrouw uit de Bijbel, namelijk Martha. Zij heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Alvorens ik het woord aan haar geef, zal ik het kort inleiden.

Inleiding

Martha woont met haar zus Maria en haar broer Lazarus in Bethanië, een kleine plaats dicht bij Jeruzalem. Jezus is goed bevriend met deze familie. Het is vijf dagen voor het Pesachfeest. Jezus komt rijdend op een ezel aan in Jeruzalem. Hij is vertrokken vanuit Bethanië, waarschijnlijk zelfs vanuit het huis van Martha. Wij kennen dit verhaal als de intocht in Jeruzalem. Na de intocht reinigt Jezus de tempel en keert ook weer terugkeren naar Bethanië (Matt.21:17). Martha staat tijdens de intocht in Jeruzalem aan de kant van de weg en vertelt wat zij ziet en recentelijk heeft meegemaakt. Luister maar!

Martha vertelt

De intocht

“Wat er nu allemaal gebeurt! Je gelooft je ogen niet! Heel Jeruzalem loopt uit om Jezus te begroeten! Ze zwaaien met takken en leggen hun jassen op de grond. Ja, Jezus is op dit moment heel populair. Weet je hoe dat komt? Dat zal ik je vertellen.

In ons dorp is iets héél bijzonders gebeurd en mensen uit ons dorp hebben het aan de grote klok gehangen. Heel streek weet ervan, ook Jeruzalem. Kijk maar, Jezus wordt juichend begroet. De mensen zijn blij met Hem. De Farizeeërs weten het ook en die zijn niet blij. Sterker nog, die zijn woedend. Maak je borst maar nat want die lui zijn niet te vertrouwen. Dan zal ik nu vertellen wat er is gebeurd. (Joh.12:12-19)

Lazarus sterft

Een tijdje terug werd mijn broer Lazarus erg ziek. We stuurde iemand naar Jezus toe om te vragen of Hij snel wilde komen. Er was haast bij, want Lazarus ging snel achteruit. We wisten dat Jezus kon helpen. Hij had al zo vaak mensen genezen, zelfs mensen die vanaf hun geboorte blind waren. Helaas, Jezus kwam niet op tijd. Lazarus stierf en diezelfde dag is hij begraven.

Jezus komst

In de week na de begrafenis kwamen veel mensen ons condoleren. Iedereen in ons dorp en kennissen uit Jeruzalem leefden met ons mee. Toen hoorde ik dat ook Jezus onderweg was en ons dorp naderde. Ik rende Hem tegemoet. Ik had maar één vraag. Ik wilde zo graag weten waarom Hij niet eerder was gekomen. Toen ik Hem zag, zei ik het direct: “Here, als *U* er was geweest, was Lazarus niet gestorven.” Toen zei Jezus dat Hij hem uit de dood zou opwekken. Nou, dat geloof ik wel. Later, op die grote dag, zullen alle doden opstaan. Jezus stelde mij toen een vraag: “Geloof je dat wie in mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven?” Het enige wat ik weet is dat Jezus geen gewone profeet is zoals Elia en Jesaja, maar Hij is onze beloofde Messias. Dus wat Hij ook zegt, het is waar, maar ik begreep Hem niet.

Daarna haalde ik snel mijn zus Maria. Ze zei precies hetzelfde als ik: “Here, *U* had Hem kunnen genezen, maar nu is het te laat!” Jezus zag ons verdriet. Het greep Hem aan en Hij moest huilen. Maar waarom was Hij toch niet op tijd gekomen? Dan was al dit verdriet niet nodig geweest.

Bij het graf

Jezus wilde graag het graf bezoeken en alle mensen die bij ons waren, gingen mee. Dat waren een hele club (Joh.11:42). Ik was blij dat ook Hij nog een laatste groet aan Lazarus wilde brengen. Bij het graf wilde Jezus dat de steen werd weggerold. Ik dacht dat Hij naar binnen wilde om nog afscheid van Lazarus te nemen. Waarschijnlijk wist Hij niet dat het al te lang geleden was. Het kon echt niet meer. Ik waarschuwde Jezus en zei dat het daar te laat voor was. Dat is onhygiënisch, bovendien gevaarlijk. Dit was al de vierde dag sinds de begrafenis.

Het stonk, zijn lichaam was al in ontbinding (Joh.11:39).

Maar Jezus hield vol, Hij wilde persé dat de steen opzij ging. En zo gebeurde het.

Het wonder

Maar Jezus ging niet naar binnen! Hij ging bidden. Niet voor ons als nabestaanden of voor Lazarus. Nee, Hij zei: "U verhoort altijd mijn gebeden, maar ik spreek dit gebed uit opdat deze mensen gaan geloven dat U mij heeft gestuurd." *Dat* zei Hij, meer niet.

Nog steeds gaat Hij niet naar binnen. Dat was toch het plan? Die steen moest daarom toch opzij? Dan roept Jezus richting het graf: "Lazarus, kom naar buiten!" Bizar! Tegen een dode! Alsof die kan horen! En dan gebeurt het: LAZARUS KOMT NAAR BUITEN! Hij komt zomaar naar buiten. Hij was er weer! Dan weet je niet wat je meemaakt!

Martha reflecteert 1

Ik dacht dat Jezus macht had *tot* de dood. Zolang Lazarus leefde, geloofde ik dat Hij kon helpen. Maar dood is dood. Ik had me vergist. Jezus macht gaat verder dan de dood.

Het was niet de eerste keer dat Jezus iemand uit de dood opwekte. Een keer een jong meisje van twaalf jaar. Zij was nog maar net overleden. Het gerucht gaat zelfs dat ze eigenlijk niet dood was, maar sliep (Luk.8:40-56). En een keer een jonge man uit Naïn. Jezus kwam de begrafenisstoet tegen. Hij wekte de jongen op en gaf hem terug aan zijn moeder. Iedereen in Naïn gelooft nu dat Jezus een grote profeet is zoals Elia of Elisa (Luk.7:11-17). Elia en Elisa hadden elk ook eens kind uit de dood opgewekt. Dat staat in de Boeken (1Kon.17:20-21 resp. 2Kon.4:32-35). In al deze gevallen werden zij opgewekt op de dag dat zij stierven. Ze waren nog maar kort overleden.

Maar deze keer, bij Lazarus, was alles anders. Lazarus lag al 3 dagen in het graf! Zijn lichaam was al in ontbinding en er was een lijkvlucht. Ik heb van de discipelen gehoord dat Jezus *expres* had getreuzeld om hier te komen (Joh.11:6). Hij wilde dit! (Joh.11:15). Niemand kon meer zeggen dat Lazarus in coma was of nog maar net dood.

Zelfs voor sceptici was geen twijfel meer mogelijk.

Jezus heeft overduidelijk bewezen dat Hij *echt* macht heeft over de dood.

Gevolgen van het wonder

En toen ging alles heel snel. Het nieuws over Lazarus was zo in Jeruzalem. Heel veel mensen geloven nu dat Jezus door God is gestuurd, niet als profeet maar als de beloofde Messias. Dat was precies wat Jezus bij het graf had gebeden.

Gisteren hebben we in Bethanië nog een feest gegeven ter ere van Hem. Jezus was erbij en Lazarus ook (Joh.12:1-2). Het was geweldig!

Jezus en Lazarus vervolgt

Lazarus leeft weer, Jezus gebed is verhoord, iedereen gelooft in Hem. Beter kan niet, zou je denken. Maar, de Farizeeërs zijn woedend. Zolang de mensen geloven dat Hij een profeet is, vinden zij dat best. Hij mag wonderen doen zoveel Hij wil, zelfs doden opwekken. Maar nu de menigte gelooft dat Hij de beloofde Messias is, heb je de poppen aan het dansen. Bovendien heeft Jezus ook gezegd dat Hij de Zoon van God is en dat ligt héééél gevoelig. Dat was voor de Farizeeërs de druppel.

En nu willen ze Hem ombrengen. Let op mijn woorden! Ze gaan net zolang door totdat ze Hem hebben (Joh.11:53). Maar niet alleen Jezus willen ze doden. Weet je wie nog meer? Juist, Lazarus! (Joh.12:10-11). Hij is het levende bewijs van wat Jezus heeft gedaan. Lazarus is toch niet uit de dood opgewekt om ter dood veroordeeld te worden? Die Farizeeërs deinzen echt nergens voor terug. Die hebben al meer bloed aan hun handen.

Martha reflecteert 2

De Farizeeërs denken dat, als Jezus dood is en Lazarus ook, de mensen alles snel zullen vergeten. Als Jezus dood is, is er niemand die Hem kan opwekken. De enige die dat kan, is er dan niet meer. Maar ik heb intussen mijn lesje geleerd. Eerst dacht ik dat Jezus macht had tot de dood. Dat bleek onjuist. Ik heb zo het idee dat als Hij sterft, Zijn macht toch nog verder gaat. Hoe? Ik weet het niet. Maar volgens mij heeft Hij niet alleen macht over het leven van een ander, maar ook over dat van Hemzelf.”

Afsluiting

Tot zover Martha. Ik hoop dat zij u niet heeft verveeld en dat u haar gedachten kon volgen. Martha ondergaat een proces van voortschrijdend inzicht. Ze hoort over Hem, spreekt met Hem en observeert Hem. Vooral bij het graf moest ze haar denken constant bijstellen. Wij kennen het verhaal en weten hoe het verloopt. Als wij Joh. 11 opslaan, staat er boven ‘De opwekking van Lazarus’, maar Martha had geen idee. Zij moest het ondergaan. Haar inzicht ontwikkelt zich van Jezus die komt condoleren, naar Jezus die Lazarus toch nog wil zien, tot het uiteindelijke wonder. Zo vergaat het ons in het dagelijkse leven, ook voor de gelovige. Het is tasten en zoeken. Wij weten niet op voorhand hoe God handelt.

Bent u ook zo’n gelovige die inzicht opdoet gedurende de christenreis?

Moet u ook wel eens uw denken bijstellen?

En durft u dat ook te doen als dat ingaat tegen ‘het oude’ of ‘dat wat u is geleerd’?

Dit is zo’n prachtige geschiedenis. Jezus die verrassend meer doet dan verwacht.

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God heeft bereid voor wie Hem liefhebben. (1Kor.2:9)

Jezus, niet slechts een grote profeet, maar de beloofde messias en zelfs meer. Die beloofde messias bleek de Zoon van God te zijn die macht heeft over ziekten, de wind, demonen, ja ... zelfs over de dood. Het is te wonderlijk!

Vragen

1. Herkent u bij uzelf dat er sprake is van voortschrijdend inzicht al gaande uw geloofsweg?
2. Martha wachtte op Jezus komst en vond dat Hij te laat was. Ook wij wachten op Jezus komst en velen van ons ervaren ook dat Jezus toch wel erg lang op zich laat wachten. Hoe ervaren de kringleden dit?
3. Lazarus staat op de 4^e dag op uit de dood. Dit is de eerste keer dat 'het teken van Jona' zich voltrekt. Lees Matt.16:1-4.
 - a. Voor wie is dit teken bestemd?
 - b. Waarom willen zij een teken? Betrek hierin Matt.16:1 en 21:23
 - c. Waarvan is 'het teken van Jona' een bewijs?
 - d. Hebben zij in de opstanding van Lazarus het teken van Jona herkend?
 - e. Wanneer krijgen zij voor de 2^e keer dit teken?
 - f. Zal in de toekomst het 'teken van Jona' nogmaals plaatsvinden? Zoek op Openb.11:7-12.
4. Aan Lazarus werd een groot wonder gedaan, maar de farizeeërs gunde hem dit wonder niet.
 - a. Heeft u wel een meegemaakt dat iemand een wonder meemaakt en dat andere gelovigen daar boos op waren? Dat het wonder aanleiding was voor ruzie?
 - b. Wat kunnen hier de achterliggende motieven voor zijn?
 - c. Wat was het motief van de farizeeërs om dit wonder weg te werken?
5. Wonderen kun je nivelleren door deze weg te beredeneren. Bijv. 'Zij sliep' of 'Hij was in coma'.
 - a. Geef meer voorbeelden van wonderen in de Bijbel die door critici worden weg beredeneerd. Op welke wijze wordt er beredeneerd?
 - b. Wat is de oorzaak van deze houding?
6. De geestelijke leiders besluiten Jezus te doden. En daar hadden zij zo hun redenen voor.
 - a. Wat waren de godsdienstige redenen van de Farizeeërs om een einde aan Jezus leven te maken? Zie Luk.22:70-71, Joh.5:16-18, Matt.15:1-3, 6-9, 12
 - b. En wat waren hun persoonlijke redenen? Zie Joh.11:48 en 12:11, 19 en Luk.4:32,36-37, Matt.23.
7. Aanvankelijk was Martha teleurgesteld in Jezus. Hij kwam te laat. Die teleurstelling werd omgezet in grote vreugde toen Jezus boven verwachting handelde.
 - a. Heeft u iets dergelijks meegemaakt in uw leven dat u eerst teleurgesteld was in God omdat Hij niets leek te doen en later gaf Hij uitkomst boven verwachting?
 - b. Als het past, wilt u hiervan dan getuigen in de kring?