

10

Het Millennium, een vergeten tijdperk

U heeft misschien nog nooit gehoord over een Millennium. Het betekent letterlijk een periode van 1000 jaar, maar we bedoelen daarmee ‘Het duizendjarig vrederijk’, ook wel ‘Het messiaans vrederijk’ genoemd. Toch spreekt u misschien wel dagelijks uw verlangen uit naar dit tijdperk, want in het gebed van het ‘Onze Vader’ zitten de woorden “Uw koninkrijk kome”. Dat slaat op dat toekomstige koninkrijk, het Millennium.

Veel gelovigen hebben een beknopte toekomstvisie: Jezus komt terug en er komt een nieuwe hemel en aarde waar alles goed is. Toch behandelt de Bijbel de toekomst best uitvoerig. Er is zelfs veel over te vinden. Denk aan de boeken Openbaring, Daniel, maar ook Ezechiël. Het zijn niet de makkelijkste Bijbelboeken. De stof is veelal ingewikkeld en dat is waarschijnlijk ook de oorzaak voor het laten rusten van dit onderwerp. Toch wil ik deze meditatie besteden aan dit stuk toekomst: het Millennium. Er zullen altijd onduidelijkheden blijven, maar laten we omarmen wat wel duidelijk is.

Vrede

Het Millennium is een tijdperk van 1000 jaar. Gedurende deze tijd is er vrede op aarde. Toen de engelen de geboorte van Jezus bezongen in het lied ‘Ere zij God en vrede op aarde’, bezongen zij de rol van de Messias tijdens het Millennium. Jezus’ eerste komst heeft geen vrede op aarde gebracht. Jezus bevestigt dit Zelf:

*Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid.
(Luk.12:51)*

Jezus' eerste komst had een andere missie, maar Zijn tweede komst zal wèl die beloofde vrede brengen. Dan zal Hij op de troon van David zitten en letterlijk de Koning van Israël zijn. De doornenkroon die Jezus droeg, de purperen mantel en het bordje boven Zijn hoofd aan het kruis met de tekst "Jezus, de koning van de Joden" waren spottend bedoeld, maar tegelijk was het profetie (Matt.27:37). Jezus wordt hun Koning. Tijdens het Millennium is Jezus de Koning van Israël.

Twee oorlogen

Het Millennium kent dus vrede, maar zij zit ingeklemd tussen twee oorlogen.

Het hemelse script kent twee grote oorlogen en niet slechts één.

Eén voorafgaand aan het Millennium en één aan het einde ervan. Na deze laatste oorlog daalt het Nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel op de aarde neer. Vanaf dat 'event' spreken van een nieuwe hemel en aarde.

Een overgangstijdperk

Het Millennium is een overgangstijdperk tussen het leven nu en die toekomstige nieuwe hemel en aarde. Aardse wetmatigheden als de zon, de maan, de zee, geboorte en sterfte bestaan dan nog steeds. Ook is er een tempelcomplex. Die zal staan op de berg Sion. Zoals ik het nu begrijp, zal dat iets ten noorden van het huidige Jeruzalem liggen. Dit tempelcomplex wordt gedetailleerd beschreven in Ez.40-49. De beschrijving is dusdanig precies dat er computeranimaties van zijn gemaakt. De mensen staan gedurende het Millennium nog steeds met de voeten in de aardse klei en lopen nog niet op de gouden straten van het Nieuw Jeruzalem. Het is een tussenfase.

Illustratief voor dit overgangstijdperk is de bijzondere stad ten zuiden van het tempelcomplex. Waarschijnlijk ligt die stad op de plek van het huidige Jeruzalem. Het staat beschreven in Ez.48.

Het is een kleine, vierkante stad met zijden van 2,3 km (Ez.48:16). De stad heeft als naam 'JHWH is daar'. Deze kleine stad lijkt een maquette van het toekomstig Nieuw Jeruzalem dat vele malen groter is. De vorm van de stad en de poorten komen overeen. Het heeft aan elke zijde drie poorten, genoemd naar de 12 stammen van Israël. Maar deze kleine stad heeft geen gouden straten, geen paarlen poorten en geen fundamenten van edelstenen. Het is een overgang tussen het huidige Jeruzalem en het toekomstig Nieuw Jeruzalem.

Hemelse elementen

Het Millennium heeft wel een aantal hemelse elementen die op onze huidige aarde ontbreken:

- Allereerst is er de tempel met een Heilige der heilige zoals wij dat kennen van de tabernakel en de tempel van Salomo. De heerlijkheid van JHWH was altijd zichtbaar als een wolk- of vuurkolom. Op dit moment ontbreekt de tempel van God op aarde. Tijdens het Millennium is Gods heerlijkheid opnieuw zichtbaar aanwezig in het Heilige der heilige van het tempel-complex.
- Een 2^e hemels element ontspringt uit dat Heilige der heilige. Het is de levensrivier (Ez.47:1). Zij zal stromen naar de Dode Zee en de Middellandse zee. Alle wateren die in verbinding staan met deze levensrivier zullen gezond worden, andere wateren niet. Deze rivier was er ook in de Hof van Eden en zal er later ook zijn in het Nieuwe Jeruzalem.
- Aan weerszijden van de levensrivier staan ook levensbomen. Zij die ervan eten, zullen erg oud worden en het blad van de levensboom geneest de mensen die daar gebruik van maken.

Er is geen zuigeling meer aan wie slechts een kort leven beschoren is, en geen grijsaard die zijn leven niet voltooit, want de jongste sterft als man van honderd jaar, en wie de honderd jaar niet bereikt wordt als vervloekt beschouwd. (Jes.65:20; WV78)

De levensboom stond ook al in de Hof van Eden en zal er ook zijn in het Nieuw Jeruzalem.

- De regering tijdens het Millennium is niet meer van deze aarde. Israël zal het hoofd van de volken zijn omdat hun Koning niemand minder is dan hun Messias. Eindelijk zal Israël zijn Messias herkennen als Jezus zal zitten op de troon van David. Israël komt in dit tijdperk eindelijk tot haar bestemming. Als hoofd van de volken wordt zij een modelnatie voor de hele aarde. En de volken zullen Israël hierin ook erkennen. Hoe zal dat gebeuren? Dat komt waarschijnlijk door het volgende.
- De Messias van Israël zal intensief samenwerken met de koningen van de aarde. En daar zit de sleutel, want deze koningen van de volken zijn hele bijzondere wezens!

En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. (Openb.20:4 deels)

U hoort het goed. De wereld wordt tijdens het Millennium geregeerd door ex-martelaren. Martelaren van alle landen zullen aan het begin van het Millennium opgewekt worden uit de dood. Zij zijn capabel om God te vertegenwoordigen in hun landen van herkomst. Bijzonder! Als een overheid of groepering een gelovige doodt omwille van het geloof in Jezus Christus, dan doodt zij hun toekomstige koning. Laat dat eens tot u doordringen.

De martelaren van de geschiedenis vormen tezamen de overheid van het Millennium.
--

Net als Israël. Ook hun Koning is een martelaar. Ooit hadden zij Hem gekruisigd.

Dit alles betekent dat tijdens het Millennium gewone mensen met een natuurlijk lichaam en opgewekte doden in een verheerlijkt lichaam door elkaar leven.

Toedracht tweede oorlog

Menigeen zal zich afvragen waarom een dergelijk vreedstijdperk afgesloten wordt met een grote oorlog. Als Satan aan het eind van het Millennium wordt vrijgelaten uit zijn gevangenis, dan lukt het hem om de volken op te stoken zodanig dat ze bereid zijn oorlog te voeren tegen Israël. Wat zou daar toch de voedingsbodem van zijn?

Ik vermoed dat het jaloezie is. De levensrivier ontspringt in hun midden. Israël profiteert het meest. Hun oogsten zijn overvloedig. Er is volop vis. De Dode Zee is gezond en de kust van de Middellandse Zee ook. Er zijn volop vruchten en bladeren van de Levensbomen. Mensen worden erg oud, genezen massaal, zijn vruchtbaar, sterk en gezond. De volkeren profiteren mee, maar Israël plukt de eerste vrucht. Kortom: Israël is nog welvarender dan andere landen. Deze laatste oorlog is specifiek gericht tegen het tempelcomplex waar de levensrivier ontspringt en tegen de kleine, vierkante stad ten zuiden daarvan. Het is in feite een oorlog tegen God Zelf. Het is God Zelf die ingrijpt en Zijn vijanden vernietigt (Openb.20:9). Daarna daalt het Nieuw Jeruzalem neer op aarde.

Het Nieuw Jeruzalem

Ik kan het niet nalaten iets over het Nieuw Jeruzalem te zeggen. Het Nieuw Jeruzalem is enorm groot. Het is vierkant met zijden van 2200 km. Dat maakt een grondoppervlak van ong. 5 miljoen km². Dat is vergelijkbaar met half Europa of de helft van China. Enorm groot, maar wel voor te stellen. Echter, het volgende kun je je niet voorstellen. Het Nieuw Jeruzalem is niet alleen een vierkant, het is een kubus. Het is ook 2200 km hoog. Onvoorstelbaar hoog!

Nu het mooiste! Er is één ruimte in het Woord dat persé een kubus moest zijn en het is ook altijd volgens voorschrift kubusvormig gebouwd. Dat is ... het Heilige der heilige. Zowel in de tabernakel als in de latere tempels was het Heilige der heilige een kubus, de plek waar God troont. Het Heilige der heilige is altijd letterlijk een stukje hemel op aarde geweest.

Met het Nieuw Jeruzalem daalt een gigantisch Heilige der heilige op aarde. In deze kubus woont God!

Ik hoop dat de eindtijd voor u iets duidelijker is geworden. Natuurlijk interpreteer en speculeer ik. Dat kan en dat mag, want bij voortschrijdend inzicht kan een model weer worden bijgeschaafd. Dat hoort nu eenmaal bij studeren, dus ook bij het bestuderen van de Bijbel.

VRAGEN VOOR GESPREK EN VERDERE STUDIE

1. Had u al eerder gehoord van een Millennium of 1000-jarig vrede-rijk?

.....
.....

2. Is de eindtijd een onderwerp waar belangstelling voor is in uw kerk? Wordt er wel eens over geprekeerd en/of Bijbelstudie over gegeven?

.....
.....

3. Deze studie schetst het Millennium als een letterlijke periode van 1000 jaar op deze aarde. Is dit nieuw voor u? Beschouwt u het liever als een symbolische periode die niet letterlijk is bedoeld?

.....
.....
.....

4. Tot twee maal toe trekken talloze volken op om oorlog te voeren tegen Israël (Openb.16:14 en 20:8). Zoals in elke oorlog zijn het niet de burgers die optrekken, maar hun legers die hen vertegenwoordigen. Het wordt komt veel dichterbij als je voor ‘talloze volken’ de Verenigde Naties invult. ‘Hun legers’ zijn dan de VN-legers. Bespreek dit eens met elkaar.

.....
.....
.....

.....
.....

5. Tijdens het Millennium moeten de volken, wier leger meedeed met de eerste oorlog, een soort straf ondergaan. Welke? Lees Zach.14:16-17 en probeer de humor ervan in te zien.

.....
.....
.....
.....

6. Dat Israël het hoofd van de volken zal worden, is al beloofd in de Tora (Deutr.28:13-14). Op één voorwaarde. Welke? Wanneer zal Israël aan deze voorwaarde voldoen?

.....
.....
.....
.....

7. De levensrivier ontspringt vanuit de tempel op de berg Sion (Ez.47:1). Er ontspringt nog iets in Sion. Lees Micha 4:1-3. Vergelijk de effecten van de levensrivier met de effecten van ‘dat andere’ dat ontspringt. Vul in: De levensrivier is een natuurlijk, tastbaar beeld van en bespreek dit met elkaar.

.....
.....
.....
.....

.....
.....

8. In Openb.20:4 staat de belofte dat martelaren zullen opstaan om met Christus te regeren 1000 jaar lang. In Openb.22:5 wordt opnieuw gesproken over ‘als koningen regeren’, maar er zijn verschillen. Zoek de teksten op en bespreek de verschillen.

.....
.....
.....
.....

9. De meeste gelovigen leven in de overtuiging dat met de aanvang van de nieuwe hemel en aarde alles goed is. Alle mensen zullen God dan dienen. Toch leven er buiten het Nieuw Jeruzalem nog steeds mensen die niet de heilige stad in mogen? Lees Openb.21:27 en 22:15. Hoe moet je dit plaatsen? Hoe en waar leven die mensen dan?

.....
.....
.....
.....

10. Waarom zou het Nieuw Jeruzalem zo enorm hoog zijn? Wat zou de functie daarvan zijn?

.....
.....
.....

11. Verblijdt het u dat bepaalde dingen voor u duidelijk worden?
Merkt u bij uzelf een stukje verwondering als u over deze dingen
nadenkt?

.....
.....
.....
.....
.....

EVALUATIE

Evalueer voor uzelf dit hoofdstuk. Wat waren de belangrijkste punten? Is uw denken veranderd? Waar zou u naar aanleiding van dit hoofdstuk voor willen bidden?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....