

3

Drie generaties gelovigen

In deze meditatie wil ik drie opeenvolgende generaties neerzetten die elk op hun eigen manier hun geloof hebben ingevuld. Het zijn de generaties van het volk Israël die ons als model dienen. De geschiedenis van de Israëlieten is inspiratiebron voor menige preek. Vaak wordt de hele geschiedenis van de slavernij in Egypte, de bevrijding daaruit, de woestijnreis die volgt en de uiteindelijke inname van het beloofde land gezien als een allegorie van het leven van een christen. Egypte is dan een beeld van het oude leven zonder God, de bevrijding het beeld van de redding door Jezus Christus, de woestijnreis het beeld van de veelal moeizame christenreis en de inname van het beloofde land als beeld van een behouden aankomst in de hemel. Ik laat deze allegorie staan, maar keer terug naar de realiteit. In werkelijkheid is er namelijk sprake is van drie verschillende generaties die elkaar in tijd opvolgen en niet van één mensenleven.

De eerste generatie: uiterlijk bevrijd, innerlijk niet

De eerste generatie diende als slaaf in Egypte en was opgegroeid met de goden van Egypte. Het is deze generatie die God bevrijdt uit het slavenhuis onder leiding van Mozes. Ondanks de vele, machtige daden van God, die voorafgaan aan de uittocht -denk aan de plagen in Egypte-, is deze generatie ongehoorzaam en vol ongeloof. Ze maken het gouden kalf en willen het beloofde land niet innemen vanwege de reuzen die er wonen. God straft hen hiervoor. Heel deze generatie moet sterven in de woestijn.

*De mannen die uit Egypte zijn vertrokken, van 20 jaar en daarboven, zullen het land niet zien dat ik aan Abraham, Izak en Jakob gezworen heb te geven! Want zij hebben er **niet in volhard** mij na te volgen, behalve Kaleb ... en Jozua. ... Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen*

*Israël, en Hij liet hen veertig jaar in de woestijn rondzwer-
ven, totdat **de hele generatie** die gedaan had wat slecht
was in de ogen van de HEERE, **omgekomen** was.
(Num.32:11-13)*

God past deze straf zeer consequent toe. Niemand van hen, uitgezonderd Jozua en Kaleb, bereiken het beloofde land. Je vraagt je af als je zoveel wonderen hebt gezien, waarom dan toch zoveel ongeloof? Uit de Schrift begrijpen wij dat deze generatie Egypte wel lichamelijk had verlaten, maar Egypte bleef in hun hart. De slavernij en de Egyptische goden zaten te diep verankerd in hun bestaan. Ondanks hun bevrijding, kwamen ze daar niet los van. Telkens als zich problemen voordeden, verlangden zij naar Egypte. Zij komen niet tot volledige overwinning over het verleden.

Vertaling naar nu

Wie herkent zich in deze generatie? Zou je ze kunnen vergelijken met gelovigen die voor hun bekering een vorm van slavernij hebben gekend zoals Egypte ook voor slavernij staat. Bijvoorbeeld mensen met een crimineel verleden of met een verslavingsachtergrond of mensen uit het occultisme. Als zij niet radicaal breken met dat oude leven, zal Egypte vanzelf weer om de hoek komen kijken. Het handhaven van vrienden en gewoonten uit de tijd van voor de bekering kunnen een grote valkuil zijn. Deze gelovigen moeten ontzettend alert en waakzaam zijn als zij zich zwak voelen. Met name als de christenreis moeilijk wordt, ligt terugval in het oude levenspatroon van voor de bekering op de loer.

De tweede generatie: de gezegende generatie

De tweede generatie heeft als kind de slavernij gezien, maar is zelf geen slaaf geweest. Of ze zijn in de woestijn geboren. Ze zijn opgegroeid in de woestijn en maken de inname van het beloofde land mee onder leiding van Jozua. Deze generatie moet de straf van hun ouders uitzitten. In Num.14:33 staat:

*Uw kinderen zullen veertig jaar lang in deze woestijn rondzwerven, en zij zullen **uw hoererijen dragen**, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn.*

De hoererijen van je ouders dragen. Het is heel wat! Deze generatie weet als geen ander welke ernstige gevolgen zonde heeft. De vloek die rust op ongehoorzaamheid is hun bekend. Ze stonden erbij en keken ernaar. Maar zij zijn ook bekend met de zegen die volgt op gehoorzaamheid. Zij hebben Jozua en Kaleb als levende voorbeelden.

Zij kennen beide kanten van God: zegen en vloek. Zij weten dat je niet met God kunt sollen.

Deze generatie beseft oorzaak en gevolg. En vooral de keus die zij hierin zelf maken. Het zal u niet verbazen dat dit de generatie is die de HEERE dient.

*Israël diende de HEERE al de dagen van Jozua, en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en **die wisten van al de daden van de HEERE**, die Hij voor Israël verricht had. (Joz.24:31)*

Vertaling naar nu

Zij zijn ons voorbeeld voor de goede christenreis. Zij gehoorzamen God omdat zij Zijn daden kennen. Zij hadden veel van God gezien. Dan stel ik mijzelf de vraag: Ken ik Gods daden? Dit besef drijft mij naar Gods Woord en het gebed. In de Bijbel zie ik Gods grote daden. Daar staat Zijn heiligheid beschreven. Daar zijn voorbeelden te over van de gevolgen van de zonde. Daar leer ik God vrezen. De leiding van de heilige Geest vervangt Gods Woord niet. De heilige geest maakt Gods Woord juist tot een magneet. Je wordt er als het ware naartoe gezogen. Ken het Woord van God! Het kinderversje *Lees je Bijbel, bidt elke dag* is

de kinderlijke leidraad voor het normale christenleven. Dan loop je de goede christenreis. Wees alert en waakzaam tot het einde.

De derde generatie: gemakzuchtig en afvallig

Dan de derde generatie. Het is de generatie die of als kind in het beloofde land is aangekomen of daar is geboren. Ze zijn persoonlijk niet bekend met slavernij en hebben geen bewuste woestijnperiode achter de rug. Hun opdracht ligt voor de hand. Ze moeten afmaken wat onder Mozes en Jozua al een eind was gevorderd, namelijk de volledige verovering van het beloofde land. En daar zit hem de kneep. Zij maken deze opdracht gewoon niet af. Ze zijn ongehoorzaam aan hun opdracht. Wat lezen we in Richt.2:8-9:

Maar toen Jozua, de zoon van Nun, ..., gestorven was,, en ook heel die generatie met zijn vaders verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.

U leest het goed. Na hen staat een heel andere generatie op.

Het is de generatie van het bekende gespreide bedje.
--

Hun ouders hebben strijd gevoerd voor het huidige bezit. Deze generatie kent Gods daden niet. Niet omdat God die niet laat zien, maar omdat zij niet strijden. Als ze gehoorzaam waren geweest, hadden ze overwinning op overwinning geboekt. Dan hadden ze Gods daden gezien. De bal lag bij hen. Deze generatie vindt strijden niet nodig. Ze zijn gemakzuchtig. God had speciaal wat volken over gelaten voor deze generatie.

De Here liet volken in het land blijven om de nieuwe generatie Israëlieten, die de oorlogen met Kanaan niet had meegemaakt, op de proef te stellen. Want de Here wilde

*de Israëlieten, die geen oorlog hadden meegemaakt, **leren vechten tegen de vijand.** (Richt.3:1-2; Het Boek)*

Blijkbaar moet elke generatie leren strijden.

Het tegenovergestelde van strijden tegen de vijand, is compromissen sluiten met de vijand, want door het compromis omzeil je de strijd. Dat is veel eenvoudiger en tegelijk de grote valkuil.

***Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaders, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, de goden van de volken die rondom woonden.** (Richt.2:12)*

Had de eerste generatie de afgoden van Egypte in hun hart meegenomen, deze generatie doet afgoden op *in het beloofde land*. Het is de generatie van het compromis en door het compromis de afval. Hoe komt een volk toch zo gemakkelijk tot compromis? De Schrift noemt de overvloed van het beloofde land mede als oorzaak van geloofsafval. Mozes had hen hier diverse malen voor gewaarschuwd. Tel even alle effecten op: geen slavernij, geen woestijnreis, maar wel overvloed. Dan ligt gemakzucht toch wel voor de hand. En dan hebben de burenen ook nog aantrekkelijke afgoden. Zie daar, de ideale bodem voor het compromis.

Vertaling naar nu

Deze derde generatie heeft veel aanknopingspunten met onze tijd. Wij, geboren in welvaart, geboren in een christelijk milieu. Geloof is iets vanzelfsprekends, maar mag het ook nog wat kosten? Geloof als bron van zegen. Prima! We dragen graag de lusten van het geloof, maar niet de lasten. Gewoon meebuigen met de wind van de samenleving. Waar zijn de gelovigen die net als Daniel's vrienden met een rechte rug blijven staan, terwijl iedereen voor het beeld buigt? Elk mens weet voor zichzelf welke naam het beeld heeft die zijn/haar aanbidding vraagt.

Tot slot

Al deze generaties zijn beschreven om ons te leren. Elke generatie heeft punten van herkenning. De eerste en derde generaties waarschuwen ons, de tweede generatie bemoedigt ons juist. Voor deze christenreis moeten we gaan.



VRAGEN VOOR GESPREK EN VERDERE STUDIE

1. In Ez.23:8 staan de jeugdzonden van de Israëlieten beschreven. Dit had enorme consequenties. Kent u mensen die door foute keuzes in hun jeugd tot verslaving of criminaliteit kwamen? Welke keuzes waren dat?

.....

.....

.....

.....

2. Herinnert u zich nog zonden uit uw jeugd die niet zijn opgeruimd? U sleept in feite een stukje Egypte mee.

.....

.....

.....

.....

3. Heb je (nog) vrienden die jou potentieel op het verkeerde pad kunnen brengen? Zo ja, hoe ga je daarmee om?

.....

.....

4. Ken jij Jozua's en Kalebs, mensen die een voorbeeld zijn en jou geestelijk inspireren?

.....

.....

5. De Bijbel staat vol met Gods grote daden en wonderen. Heeft u in uw eigen leven wel eens meegemaakt dat God een wonder deed? Wat deed dat met uw geloof?

.....
.....

6. Sommige gelovigen menen dat je het Woord niet nodig hebt als de heilige Geest je leidt. Hoe denkt u daarover?

.....
.....
.....
.....

7. Als je jezelf een cijfer mag geven op de schaal 1-10, welk cijfer geef je jezelf dan voor Bijbel lezen? Zou je het Bijbel lezen willen verbeteren? Zo ja, hoe kun je dat aanpakken?

.....
.....
.....
.....

8. In Jak.4:3-4 staat een bekend compromis. Welke? Wat doet dit met het gebed? Hoe ziet 'vriendschap met de wereld' er concreet uit?

.....
.....
.....
.....

.....
.....

9. Kent u mensen in de eigen omgeving die eerst christen waren en nu niet meer? Heeft u begrepen hoe dat kon gebeuren? Wat was de oorzaak hiervan?

.....
.....
.....
.....

10. God laat vijanden over in ons land en in ons leven om ons te leren strijden. Welke zaken herkent u als vijand voor het christendom in Nederland? En welke voor uw plaatselijke kerk?

.....
.....
.....
.....

11. Welke vijanden die bestreden moeten worden, ziet u in uw persoonlijk leven?

.....
.....
.....
.....

12. Daniel's vrienden moesten onder grote druk buigen voor het beeld van Nebukadnessar. Zij deden het niet. Bent u wel eens in een situatie geweest waarin u een rechte rug hield terwijl de rest voor de bijl ging? Wat voor situatie was dat?

.....
.....
.....
.....

13. En hoe zit dat met die pijnlijke, andere situatie, dat u wel met de rest meedeed terwijl u wist dat het niet goed was? Wat voor situatie was dat?

.....
.....
.....
.....

14. Herkent u dit proces?
overvloed → gemakzucht → compromis → geloofsafval
Hoe kun je je daartegen wapenen?

.....
.....
.....
.....

