

Informatie

PowerPoint behorende bij de lezing

“Drie generaties gelovigen”

Alblasserdam, IVO

28 januari 2015

www.enordermeer.nl

© E. Noordermeer

Persoonlijke verlangen



- ❖ Sola Scriptura
- ❖ Bijbel actualiseren

Agenda “Drie generaties gelovigen”

Intro 3 generaties van Israel

Verleden (startpunt)

- 1^e: Egypte
- 2^e: woestijn
- 3^e: beloofde land

heden

- woestijn
- inname beloofde land
- compromis

NB! Hun startpunt bepaalt hun geloofsontwikkeling

Pauze

- Afmaken 3^e generatie: bestrijden van compromis/lauwheid
- Slot
- Vragen

Introductie

Volk Israel:

- Verdrukking Egypte
- Bevrijding
- Woestijnreis
- Inname van het beloofde land

Traditionele allegorie van:

- Het oude leven
- Bekering en doop
- Moeizame christenreis
- Einddoel = Hemel = eeuwig heil

Interpretatie van het Woord:

- Letterlijk

- Allegorie/vergeestelijking

De Schrift geeft vaak zelf aan wanneer iets beeldspraak is. Bijv. visioenen, gelijkenissen, theater (Ezechiël) of uitleg elders in de Schrift (teken van Jona).

Origines (3^e eeuw na Chr.)

Kerkvader van de allegorie en de vergeestelijking van de Schrift.

- Gevolg Christendom:
 - 2^e natuur: vergeestelijkend Bijbellezen
 - Mc. Donalds ongeduld: Wat heb ik er hier en nu aan?
- Ervaring:
 - Letterlijke betekenis (=logos) goed begrijpen → rijpen
 - Actualiseren ipv vergeestelijken

De 1^e generatie: Egypte -> woestijn

Kenmerken:

- Egypte → slavernij en afgoderij
- Bevrijd onder vele tekenen
- Sinai, gouden kalf
- Verkenning beloofde land, reuzen, afzien van de inname
- Straf is omkomen in de woestijn

Num. 32:11-13

Vergeestelijken: aards oordeel is tevens een eeuwig oordeel!

~~Allegoriseren: aards oordeel is tevens een eeuwig oordeel!~~

Actualiseren: zij komen tijdens 't aardse leven niet tot hun volle bestemming vanwege het verleden dat ze meeslepen.

De 1^e generatie: Egypte -> woestijn



Egypte is voorbij, maar het hart niet vrij.
Terugval in oude, bekende patronen bij problemen.

Egypte en de
1^e generatie actualiseren:

Egypte = iets/iemand/gebeurtenis die tot slavernij leidt.

Slaaf = iem. wiens eigen wil niet wordt gerespecteerd, genegeerd en uiteindelijk ontnomen:

- mensen met afgodisch verleden, occultisme of andere godsdienst
- verslavingsverleden
- traumatisch verleden (misbruik, mishandeling)

De 2^e generatie: woestijn -> inname

- *Uw kinderen zullen veertig jaar lang in deze woestijn rondzwerven, en zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. (Num. 14:33)*
- *Israel diende de HEERE al de dagen, en de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die wisten van al de daden van de HEERE, die Hij voor Israel verricht had. (Jozua 24:31)*
 - ↓
 - *Sinai openbaring*
 - *straf op Gouden kalf*
 - *opstand Korachieten, Baal-Peor*
 - *vurige slangen*
 - *val van Jericho enz.....*

De 2^e generatie: woestijn -> inname

De tabernakel:
God tastbaar en zichtbaar aanwezig



Als je veel van God hebt gezien, ontwikkelt zich een groot geloof.
Kenmerk: Gehoorzame strijders!

Bijbelboeken van de generaties

- 1^e generatie: Exodus
- Egypte
deels gebonden mensen,
behalen niet het beloofde
- 2^e generatie: Jozua
- Woestijn
gehoorzame strijders
nemen beloofde land in
- 3^e generatie: Richteren
- Beloofde land

De 3^e generatie: overvloed -> compromis

- Audio
- *Maar toen Jozua ... en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israel verricht had. (Richt. 2:8-9)*
- *De Here liet volken in het land blijven om de nieuwe generatie Israëlieten, die de oorlogen met Kanaan niet had meegemaakt, op de proef te stellen. Want de Here wilde de Israëlieten, die geen oorlog hadden meegemaakt, leren vechten tegen de vijand.*
- *Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaderen, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, de goden van de volken die rondom woonden. (Richt. 2:12)*
- *Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed aan alles, (Deutr. 28:47). Ev. ook Deutr.6:10-12*

De 3^e generatie: overvloed -> compromis

Kenmerken:

- Overvloed
- Progressie in hun **aversie tegen strijd** (Deborah klaagt over slechte opkomst, Simson strijd alleen) met als climax:
 - 3000 Judeers kijken naar Simson (Richt.15:11a en 15)
Spreekwoord “Daar moet je dan de oorlog mee winnen”
- Progressie in **afval** met als climax:
 - Schanddaad te Gibeon (Richt.19), erger dan Sodom & Gomorra
- **Onbekend met Gods Wet** (psalmen/profeten ongeschreven)
 - De Tora is ‘kwijt’ → later gevonden - 2Kon.22:8, 11, 13 (Josia)
 - Verg. Middeleeuwen
 - Ieder deed wat juist was in zijn ogen

De 3^e generatie: overvloed -> compromis

Allegoriseren van het beloofde land; niet mogelijk

- Het beloofde land als allegorie van de hemel is een bizarre gedachte → beloofde land zit bomvol verleidingen, vijanden en afgoden.

Actualiseren wel mogelijk

- Het beloofde land als beeld van een welvarende samenleving, bewoond door gemakzuchtige mensen die liever compromis sluiten dan strijden.

Actualiseren 'aversie tegen strijd'

- Maatschappij: berustende, schouder-ophalende burger (Richt.15:11a)
- Geloof: christenen zonder Pniels; geen hemelbestormers, gelatenheid
- Theologie: breeddenkend, conflictmijdende standpunten
- Gemeente zijn: (Gezamenlijk) bidden is als een appendix

Agenda

Intro 3 generaties van Israel

Verleden (startpunt)

- 1^e: Egypte
- 2^e: woestijn
- 3^e: beloofde land

heden

- woestijn
- inname beloofde land
- compromis/lauwheid

NB! Hun startpunt bepaalt hun geloofsontwikkeling

Pauze

- Afmaken 3^e generatie: bestrijden van compromis/lauwheid
- Slot
- Vragen

Bestrijden van compromis



=



Stille omgang met
God



=



(samen) bidden



=



De Bijbel kennen:
ongezuurde, zuivere
woorden.

Geen geloof zonder strijd

- God is de Heer van de hemellegers
- Strijd de goede strijd van het geloof (1Tim.6:12)
- Besef de bedwelmings van overvloed
- Iedere generatie heeft een **juk** nodig



Het moet tot **afhankelijkheid** aan God leiden.

Slot: Samenvattend

1^e generatie

Bevrijd, maar
niet van binnen

Egypte

Onvrijwillig juk
van anderen



bitterheid



bevrijding

2^e generatie

gehoorzame
strijders

woestijn

Gods juk



loutert

(Ps.66:10-12)



GEHOORZAAMHEID

3^e generatie

afvalligen

beloofde land

Juk door gemakzucht
van jezelf



compromis/lauwheid



bekering

